

VINTERGÄCKEN I ISLAND

Äntligen kom dagen den 4: maj för den efterlängtade resan till Sagornas Ö med buss till Kastrup. Vid fikan i Kvibille fick vår reseledare Britt ringa upp CK: s Resor då en av våra resenärer förväxlat gamla passet mot det nya. Efter lång orolig väntan, speciellt för resenären i fråga, fick vi beskedet att det räcker med körkortet som leg. Vid incheckningen på Kastrup kom nästa incident, ett gammalt utgången pass var ogiltigt. På frågan om personen hade körkort kom svaret: ”Ja men jag har ingen bil”

Efter ankomsten till Island åkte vi direkt till Blå Lagunen som var en så häftig upplevelse att Leif gifte sig med denna underbara Blå Jungfru, giftasringen som av någon anledning gled av fingret behöll hon i sin dyiga famn. En av våra tuffa damer ramlade och bröt armen på två ställen, skjuts till akuten, operation och gipsning, men hon kom till hotellet senare samma kväll. Denna tuffa lady var sedan med på alla utflykter, inte dåligt!

En god sen middag på hotellet belönades med en välförtjänt natts sömn i härliga bäddar.

Dag 2:

Bussen avgick 9.00 mot ”**Gyllene Cirkeln**” med första stopp på **Tingvalla** med en bedårande utsikt över Tingvallavattnet och ”**Alltinget**” där vi alla förnam historiens vingslag. Vår guide ”Gudbjörg” är svenskspråkig, mycket kunnig och vältalig guide som bott två år på Hammarö utanför Karlstad under tiden hon studerade i Sverige. Hon kallades av misstag vid ett tillfälle för Gudrun som undertecknade rättad till enl. följande: ”Stormen Gudrun fällde hundratusentals träd i Sverige, du har fällt alla oss Vintergäckare som ligger som slagna framför dina fötter.”

Vi fortsatte mot ”**Gullfoss**” ett område som med sina vattenfall, brusande älvar och vatten som forsade ur hundratals sprickor i lavabergets stupbranta väggar. Människan blir verkligt liten betraktande dessa naturens enorma krafter.

Lunchstopp vid **Geysir**, ett område där ångan från jordens inre pös ut på otaliga ställen och en av Geysirerna sprutade ånga och hundragradigt vatten högt upp i luften, ett fantastiskt skådespel. Efter hemkomst med kort uppehåll på hotellet åkte vi till Reykjaviks äldsta restaurang i gamla stan och avnjöt en god tre rätters middag.

Dag 3:

En sordin på stämningen var att en av våra vänner drabbats av en svår allergichock och fick åka till akuten.

En stadsrundtur med besök ute på en landtunga och statsministerns bostad, det nya operahuset med sin glasfasad och sitt spektakulära inre var även det en höjdare. Besöket i den underbara ståliga kyrkan mitt i stan var en upplevelse som berörde oss alla. Efter lunch på glaskupolen PärLAN fortsatte färden till Haldor Laxness museum och Àlafoss ullspinnerier, det senare ett Eldorado för våra kvinnliga resenärer som med öppnade plånböcker handlade friskt. Vi beger oss senare till Reykjaviks största badanläggning med de berömda **Heitur pottir**, varma badgrytor där många lockades till skratt när några av oss placerade oss i barngrytan. Efter denna malör förflyttade vi oss till fyra andra med temperaturer från 38 till 44 grader. Vi avnjöt senare middag på hotellet.

Dag 4:

Vår utfärd gick till **Reykholt** med Snorres varma källa och kyrkan med sina fönster i glas som skiftade i olika färger allt eftersom solen och dagsljuset ändrades. Härifrån gick färden till det spektakulära lavavattenfallet och **Hraunafossa** samt Islands största varmvattenkälla, **Deilartunguqver**. Efter lunchen kör vi till Gamla stan där flera stannade kvar för att handla. Till sista middagen på hotellet fick vi sparrissoppa och en underbar stekt röding som smakade fantastisk.

Dag 5:

Hemresa kl. 10.00 från hotellet och tanke off från Keflavik kl. 13.15. Väl hemma i Sverige väntar bussen på Kastrup och vi ställde kosan mot Mölnlycke. Britt får det glada beskedet att vår vän som drabbades av allergi var bättre och att han och hustrun som lämnades kvar i Island får komma hem senare i samma vecka.